

Økonomisk historie: Fokusopgave 5

March 23, 2021

Christian Gustafson (ldg790)

-

Hovedspørgsmål

Hvorfor industrialiserede England sig først og hvorfor ikke Asien?

Svaret på det centrale spørgsmål

Clark finder frem til, at Englands rige befolkning reproducerede sig selv i et højere tempo end Asien og dominerede langsomt de riges værdier befolkningen.

Underbyggelse af svaret

Pomeranz mener at kul havde en væsentlig betydning for, hvorfor England industrialiserede før Asien. Kul tillod anvendelse af nye maskiner og gav adgang til større produktion af stål og jern. Desuden kunne kul også bruges til dampmaskinen, hvilket gjorde det muligt for England at rejse mere rundt.

Tabel 13.1 viser befolkningvækst for England, Japan og Kina. Her fremhæver Clark at Asien har i en længere periode været ude af den malthusianske ligevægt, hvilket også må have føret til lavere indkomst per indbygger i Asien. Tabellen viser, at der ikke var en stor befolkningsvækst i England i modsætning til Japan og Kina i 1750.

Figur 13.3 viser udviklingen i Samurai fertilitet i forhold til engelsk fertilitet. Overordnet set, så falder Samurai fertiliteten over tid og ender med en lavere fertilitet end England. Eftersom at Samuraier var relativt velstående, havde vi også forventet en højere fertilitet, dog var dette ikke tilfælde som det var for England og deres rige befolkning.

Figur 13.4 viser at Kina havde en lavere reproduktiv fordel end England. Clark påstår altså, at de riges reproduktive fordel var større i England end i Asien. Dette er blandt andet grundet til, hvorfor England industrialiserede sig først.

Kritik

Der kan være målefejl i tabel 13.1, eftersom det kan være svært at måle den præcise befolkningsvækst i perioden 1300-1750 for de tre lande.

Figur 13.3, kan man argumentere for, at dette ikke er fair at sammenligne Samuraier fertilitet med Englands. Dataen for England indeholder også arbejdsklassen, som ikke var specielt rige i modsætning til samuraierne. Det havde nok været mere fair, at sammenligne samuraierne udelukkende med de rige.